

NHỚ VỀ NGÀY ẤY (16/6/1957) NGÀY BÁC HỒ VÀO THĂM QUẢNG BÌNH, VĨNH LINH

Trần Dzụ

Sự kiện trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh ngày 16/6/1957 là thể hiện sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ kính yêu đối với Quảng Bình, Vĩnh Linh, đồng thời là niềm tự hào, vinh dự lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh chúng ta.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh đã cùng đồng bào cả nước anh dũng chiến đấu góp phần vào thắng lợi chung. Trong cải cách ruộng đất và sửa sai, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh lại có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ. Ngày ấy, ngày 16 tháng 6 năm 1957, cách đây tròn 60 năm, tôi là cán bộ đoàn cơ sở mặc dù không được trực tiếp gặp Bác nhưng qua nghe các đồng chí cán bộ lãnh đạo của xã đi dự đón tiếp Bác Hồ về kể lại và theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi hình dung như mình lúc ấy được gặp Bác và nghe lời Bác hỏi thăm chúc mừng sức khỏe và căn dặn với Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình chúng ta vậy. Được biết thời gian Bác vào thăm không nhiều, nhưng Bác đã dành thì giờ tiếp xúc nói chuyện với trên 600 cán bộ cốt cán toàn tỉnh và 30.000 cán bộ và nhân dân Quảng Bình và đoàn đại biểu đặc khu Vĩnh Linh mít tinh trọng thể chào mừng Bác... Với thời gian hiện có, quý như ngọc, như vàng. Bác đã dành riêng thời gian làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, tiếp xúc với đồng bào các dân tộc miền núi, đồng bào tôn giáo, thăm và tham gia sinh hoạt văn nghệ với Sư đoàn 325, thưởng kẹo cho cán bộ và chiến sĩ tham gia ca hát và hát hay, Người đã dành ít thời gian xuống tắm biển, Bác khen biển Nhật Lệ đẹp, sạch, trong, mát lành... Một tình tiết rất cảm động là Bác không quên hỏi thăm đồng bào xã Hưng

Thủy, Lê Thủy có bệnh “chân voi” nay đã lành chưa? Chắc Người nhớ lại thuở còn thơ ấu Bác cùng với gia đình rời quê hương đi bộ từ Nghệ An vào sinh sống ở Cố đô Huế... Khi đi ngang qua làng Phù Chánh và làng Phù Thiết xã Hưng Thủy, huyện Lê Thủy thấy đồng bào bị bệnh “chân voi” nên Bác chạnh lòng. Khi tiếp xúc với Đoàn đại biểu dân tộc Vân Kiều (Lê Thủy, Quảng Ninh) thể theo nguyện vọng tha thiết của đồng bào dân tộc thiểu số, Bác đã đồng ý cho dân tộc Vân Kiều được mang tên họ Hồ, nên tất cả đoàn đại biểu dân tộc hôm ấy đều hò reo, vui mừng khôn xiết...

Đáng chú ý là trong buổi nói chuyện với cán bộ, cốt cán toàn tỉnh Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh đầy ý nghĩa lịch sử này Hồ Chủ tịch đã phát biểu với tất cả tình cảm triu mến và với những lời động viên, cổ vũ căn dặn sâu sắc, Người biểu dương: Trong kháng chiến, cán bộ trong và ngoài Đảng có tinh thần chịu đựng gian khổ, anh dũng đấu tranh để bảo vệ làng, bảo vệ dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là những ưu điểm đáng khen. Từ hòa bình lập lại, đảng viên và đoàn viên ra sức lãnh đạo nông dân sản xuất, đó là việc làm tốt. Trong lúc phát hiện sai lầm trong cải cách ruộng đất, cán bộ, đảng viên và đoàn viên đều lo lắng, đều ra sức tận tụy sửa sai, riêng thanh niên có thành tích trồng cây, khôi phục đất hoang để tăng gia sản xuất. Đó là ưu điểm đáng khen, đồng thời Người cũng chỉ rõ 9 khuyết điểm mà cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc sửa chữa đó là: Có óc suy bì, ty nạnh, kèn cựa, đòi đãi ngộ, óc công thần, tự do cá nhân, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tự do quá trớn, không giữ đúng kỷ luật lao động, xem khinh lao động chân tay, không thấy lao động là vẻ vang, rượu chè be bét, say sưa lu bù, nhất là tét nhất, cờ bạc, đồng bóng, hủ hóa, lãng phí của công do đó mà hại sản xuất, phí công quỹ hại đến nhà nước, hại xây dựng nông nghiệp... không thích học tập, kém đoàn kết. Trong kháng chiến tinh thần đoàn kết rất tốt, hòa bình trở lại thì kém không coi nhau như ruột thịt như trước.

Chiều ngày 16/6/1957, trên ba vạn đồng bào, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình và đoàn đại biểu dân, chính, Đảng đặc khu Vĩnh Linh họp mít tinh chào mừng Người tại sân vận động thị xã Đồng Hới như cả biển người và

một rừng cờ tung bay trước làn gió mới. Tại buổi mít tinh này Người nhân mạnh: “Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc tiếp giáp với miền Nam mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa đến việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết. Các cô, các chú phải chăm lo xây dựng vũ trang, nhất là dân quân tự vệ...”. “Xưa Quảng Bình, Vĩnh Linh nghèo khổ là vì đế quốc phong kiến bóc lột, kìm kẹp vì chiến tranh tàn phá. Ngày nay chúng ta đã có hòa bình để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu biết dùng đúng và dùng tốt tài nguyên và lao động của mình thì Quảng Bình, Vĩnh Linh sẽ giàu có, không những đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng lên mà còn đóng góp một phần quan trọng cho Nhà nước”. Không quên phong cách linh hoạt và văn hóa của mình, để thay lời chào tạm biệt, Bác đã cầm càn hát bài “Kết đoàn”, lập tức hàng vạn bàn tay vỗ vào tay nhau như sấm dậy hát vang “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang...” vừa hát, vừa nhìn lên khán đài ai ai cũng tự hỏi Bác đã đi đâu rồi, nhanh thế !...

Sau cuộc mít tinh chào mừng Hồ Chủ tịch, trên 300 cán bộ, cốt cán toàn tỉnh đã họp để phát động thi đua kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, phát huy ưu điểm; ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ Hồ Chủ tịch đề ra cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Tỉnh ủy ra quyết định phát động một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân để quán triệt và quyết tâm thi đua thực hiện lời huấn thị của Hồ Chủ tịch.

Đúng 5 giờ sáng hôm sau chúng kiến một cuộc tiễn đưa sâu lắng tình cảm và hết sức long trọng đối với Bác Hồ lên máy bay kết thúc chuyến thăm tốt đẹp, thăm đằm đằm ẩn không thể nào phai mờ đối với Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình.

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2017) là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, những lời dạy bảo ân cần của Bác dành cho Đảng bộ quân và dân Quảng Bình.

Phát huy truyền thống chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhất là phát huy truyền thống Quảng Bình “Hai giới” trong thời kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trân trọng và tự hào trước những tình cảm, sự kỳ vọng của Bác Hồ đã giành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình hơn lúc nào hết với truyền thống quê hương “Hai giới” truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường, toàn Đảng và toàn dân tỉnh ta nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh, đẹp về văn hóa như lòng mong mỏi và những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.