

NĂM DẦN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

HỒNG HẠNH

+ **Bính Dần (906)**: Khúc Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu, nay là Cúc Bò (Ninh Giang-Hải Dương). Vốn là một hào phú được nhân dân kính phục. Thấy nhân dân ta vô cùng thống khổ dưới ách đô hộ của nhà Đường, ông khởi binh tiến công thành Tống Bình (Hà Nội), đuổi giặc về nước. Tự xưng là Tiết Đô Sứ Giao Châu. Họ Khúc đã có công đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Bắc thuộc và xây dựng nền tảng đầu tiên cho kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc ta.

+ **Bính Dần (966)**: Loạn 12 sứ quân. Từ khi Dương Tam Khả cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, giặc giã nổi lên như ong, mỗi thủ lĩnh cát cứ một vùng, đem quân đánh chiếm lẫn nhau, gây ra cảnh “nồi da xáo thịt” kéo dài gần 20 năm.

+ **Mậu Dần (1278)**: Vua Trần Thánh Tông mất, Thái tử Trần Khâm, sinh ngày 11/11/1228 lên ngôi Hoàng đế hiệu Thiên Bảo, tức vua Trần Nhân Tông.

+ **Giáp Dần (1434)**: Sau khi vua Lê Thái tổ mất, con thứ hai của Lê Lợi là Nguyên Long lên ngôi vua. Tức vua Lê Thái Tông, lấy niên hiệu là Thiên Bình.

+ **Canh Dần (1470)**: Vua Chiêm thành là Trà Toàn một mặt che người sang cầu viện nhà Minh, một mặt đem quân sang đánh phá đất Hóa Châu. Vua Lê Thánh Tông thân chinh đem 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Trà Toàn thua chạy và bị bắt tại cửa Thị Nại (Bình Định) nhà Lê chiếm Đại Chiêm và Cố Lũy.

+ **Canh Dần (1530)**: Mạc Đăng Doanh là con trưởng của Mạc Đăng Dung lên ngôi vua lấy niên hiệu là Đại Chính.

+ **Nhâm Dần (1782)**: Quân Tây Sơn thắng quân Nguyễn ở cửa Cầu Giờ.

+ **Giáp Dần (1854)**: Khởi nghĩa Cao Bá Quát.

+ **Bình Dần (1866)**: Phan Thanh Giản kinh lược 3 tỉnh Tây Nam Bộ. Vua Tự Đức xây Vạn Cơ Niên. Khởi nghĩa Đoàn Trung.

+ **Canh Dần (1890)**: Là năm có nhiều sự kiện quan trọng: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Vua Duy Tân cầm đầu khởi nghĩa bị thất bại, bị Pháp đày. Lương Ngọc Quyến khởi nghĩa ở Thái Nguyên.

+ **Canh Dần (1950)**: Các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

+ **Giáp Dần (1974)**: Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ 18/12/1974 - 8/1/1975) đã bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Đây thực sự là ngọn đuốc soi đường dẫn đến đại thắng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

+ **Bính Dần (1986)**: Cuối năm 1986, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối “đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”.

+ **Năm Mậu Dần 1998**: Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tại Dung Quất (Quảng Ngãi) đã khởi công xây dựng. Cũng trong năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

+ **Năm Canh Dần 2010** đang đến, cả nước bước vào xuân mới với những thành tựu to lớn, chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ. Cũng năm nay, chúng ta đón mừng nhiều lễ kỷ niệm trọng đại: 1.000 năm Thủ đô Thăng Long - Hà Nội (1010-2010), 80 năm thành lập Đảng (1930-2010), 65 năm Quốc khánh (1945-2010), 35 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (1975-2010)...

H.H