

P hát triển kinh tế trang trại hiện nay không phải là mới. Việc đầu tư vào lĩnh vực trang trại đã trở thành phong trào xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu ở các địa phương. Xây dựng trang trại không chỉ có ở đồng bằng, trung du vùng gò đồi mà đã phát triển lên vùng núi rẻo cao. Không riêng gì bà con miền xuôi mà đã có rất nhiều bà con miền núi, dân tộc ít người cũng đã biết phát triển kinh tế trang trại. Thế nhưng, việc xây dựng trang trại ở những nơi khó khăn như vùng cát, vùng đất chua phèn... mà cho thu nhập cao mới là chuyện lạ. Đinh Đăng Tuấn ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những gương điển hình nông dân làm kinh tế giỏi.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo cát trắng, Đinh Đăng Tuấn cũng như nhiều thanh niên khác ở xã Hưng Thủy đã sớm “một nắng hai sương” thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Trước muôn vàn khó khăn của cuộc sống, Thân trần trở suy tính và chỉ có xây dựng trang trại mới hy vọng thoát được nghèo. Nhưng lập trang trại ở đâu? Nơi thuận lợi đã có các anh các chị làm, chỉ còn vùng cát, vùng chua phèn nơi giáp giới giữa xã Hưng Thủy và Tân Thủy là chưa có ai làm và anh quyết định lập nghiệp tại đó.

Những ngày đầu, vợ chồng anh gặp vô vàn khó khăn và không ít người mím cười “lại có thêm một thằng hâm nữa rồi đây”. Tìm hiểu mới biết, những năm trước đây một số gia đình đã đến khai hoang lập nghiệp tại vùng đất này nhưng do không chịu khó lao động, thiếu vốn, thiếu kiến thức và kế hoạch làm ăn nên đành bỏ cuộc... Còn đối với Đinh Đăng Tuấn thì đất không phụ lòng người. Chỉ sau 3 năm, anh đã biến hơn 1ha đất cát chua phèn này thành một trang trại tổng hợp

khang trang. Sau khi có chủ trương của huyện Lệ Thủy cho phép chuyển đổi ruộng sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, anh tiếp tục mở rộng thêm quy mô trang trại. Cùng với việc triển khai nuôi trên 150 lợn thịt, hàng chục ngàn gà thương phẩm, Đinh Đăng Tuấn đã mạnh dạn nuôi 20 lợn nái ngoại chất lượng cao cung cấp phần lớn lợn giống cho các xã Hưng Thủy, Tân Thủy, Cam Thủy, Sen Thủy... hiện tại, lợn giống của anh đã và đang vươn xa đến các huyện trong và ngoài tỉnh. Một thuận lợi nữa là trang trại nằm “biệt lập”, xa khu dân cư trên mặc dù dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra khắp nơi nhưng trang trại của anh Tuấn vẫn đảm bảo an toàn.

Nhớ lại năm 2002, mới ngoài 20 tuổi lại vừa lập gia đình, Tuấn bàn với vợ là muốn thoát nghèo thì phải đầu tư phát triển kinh tế. Nhưng ở mảnh đất cát trắng, chua phèn như Hưng Thủy thì đầu tư cái gì đây, vay vốn ở đâu, ai cho mình vay... Để giải đáp những câu hỏi này, vợ chồng anh đã tìm về Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh, huyện, lặn lội đến các trang trại ở nhiều địa phương để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi. Khi đã có chút vốn kiến thức, anh lại tìm cách thuyết phục vận động bà con, anh em để vay vốn... Những năm đầu, với lợi thế có nguồn nước dồi dào, quỹ đất nhiều, anh thuê lao động đào hồ nuôi cá giống, thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Nhờ chất lượng cá giống tốt, giá thành hợp lý nên bà con trong vùng đã đến mua, dần dần cơ sở sản xuất cá giống của Đinh Đăng Tuấn đã thành “thương hiệu”, từng bước “chiếm lĩnh” thị trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy, vươn ra huyện Quảng Ninh và các địa phương lân cận. Với số tiền cá giống

LÀM GIÀU

**TRÊN VÙNG
CÁT TRẮNG**

LÊ CHIÊU PHÙNG

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

thu được, anh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trang trại với mô hình chăn nuôi: “trên lợn dưới cá, trên gà dưới cá”. Chính mô hình chăn nuôi đơn giản này mà mỗi năm anh Tuấn đã xuất bán được hàng ngàn lợn giống, hàng chục tấn lợn hơi và trên 30 vạn cá giống, hàng ngàn gà thương phẩm với doanh thu lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đình Đăng Tuấn tâm sự: “Đẻ ra môn, ra khoai như ri, em đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm và gian khổ. Cũng may là vợ em rất chịu khó, ủng hộ và chia sẻ với em nhiều. Các anh thấy đó, chăn nuôi là nghề luôn tiềm ẩn rủi ro. Muốn hạn chế rủi ro, ngoài việc quy hoạch, thiết kế chuồng trại hợp lý em phải tìm tòi chọn cho được con giống tốt, giống ở những cơ sở chăn nuôi, phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó mà năm vừa rồi ngoài xuất bán hàng ngàn lợn giống chất lượng cao, em còn xuất bán gần 20 tấn lợn hơi, hàng chục ngàn cá giống cho các địa phương trong và ngoài huyện, thu

trên 300 triệu đồng chưa kể gà, vịt, ngan, ngỗng... trừ các khoản chi phí, trả lương cho người lao động, em tính sơ thì lãi gần 150 triệu đồng. Ở quê em làm nghề gì mà thu được rứa”. Đó là Tuấn khiêm tốn còn với quy mô chăn nuôi như thế này, chắc chắn năm vừa rồi và những năm tới thu nhập còn cao hơn nhiều. Theo số liệu thống kê, năm 2009 huyện Lệ Thủy có nhiều mô hình trang trại thu nhập cao nhưng phần lớn những trang trại này tập trung chủ yếu ở vùng gò đồi, trung du, đồng bằng, còn ở vùng cát, đất chua phèn như trang trại của Tuấn thì còn ít.

Với ý chí và nghị lực của mình, Tuấn đã xây dựng thành công một khu kinh tế trang trại. Anh là một trong những gương sáng của tuổi trẻ lập nghiệp. Cũng vì “tiếng tăm” đó mà khi nhắc đến Đình Đăng Tuấn, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy là ai cũng biết và ngợi khen: một thanh niên trẻ, chịu khó, biết chinh phục và làm giàu trên đất nghèo cát trắng.

L.C.P