

NHÂN CÁCH VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC CẦU

Nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định kể lại một số sự việc và kỷ niệm rất đẹp, rất sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nói lên nhân cách vĩ đại của Người như sau:

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 nhân dân cả nước như tôi lần đầu tiên được trông thấy người con yêu quý của dân tộc Việt Nam - Người đã mang lại độc lập cho Tổ quốc. Máy ảnh nhỏ của tôi đứng dới, không ghi rõ nét Hồ Chủ tịch; chờ khi Người xuống bước vào ô tô ra về tôi ghé máy vào cửa kính ô tô xin chụp ảnh cho rõ. Người xua tay và chỉ ra ngoài: “Chú ra ngoài kia chụp nhân dân, chụp tôi làm gì?”

Quanh xe ô tô của Bác có bốn cảnh vệ đi xe đạp bảo vệ, một cảnh bảo vệ độc đáo của Việt Nam. Tôi xúc động ghi lại cảnh này mà có lẽ trên thế giới không đâu có được.

Tháng 9-1945 Chính phủ Pháp mời đoàn đại biểu Chính phủ ta sang Pari đàm phán hòa bình và mời Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thượng khách của nước Pháp. Qua mấy tháng Hội nghị Fontainbleau không thành công, một ngày trước khi về nước, Hồ Chủ tịch ký tạm ước 14-9 với Pháp để hòa hoãn có thời gian chuẩn bị kháng chiến.

Hồ Chủ tịch về đến Hải Phòng, nhân dân ra đón rất đông. Sau khi đón tiếp và Hồ Chủ tịch nói chuyện xong đã bốn giờ chiều - Tỉnh ủy đưa Bác về tạm nghỉ ở Trường cấp II Ngõ Nghè, Hải Phòng - Lúc này nhân dân lại kéo đến chật ních cả đường để được trông thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác ra ngoài ban công gác hai, nói chuyện và cảm ơn nhân dân đã đón tiếp Bác nhiệt tình.

Sau khi Hồ Chủ tịch về đến Hà Nội, thực

dân Pháp lại khủng bố ở Lạng Sơn và Hải Phòng, kể cả Hà Nội. Ngày 17 - 12, đột ngột thực dân Pháp dùng vũ lực mạnh đánh chiếm Sở Tài chính, tình hình ngày càng căng thẳng. Nhân dân Hà Nội chuẩn bị phương án bảo vệ an toàn, đào hầm trú ẩn và sơ tán.

Đến sáng ngày 20 tháng 12 tại bản doanh ở ngoại thành Hà Nội, Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân toàn quốc kháng chiến. Súng của ta từ Pháo Đài Láng bắn vào thành mở màn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chính phủ và Hồ Chủ tịch lên chiến khu Việt Bắc, nơi căn cứ địa cách mạng năm xa. Mới lên còn phải ở nhờ nhà dân, dần dần làm nhà riêng tre nứa lá. Nơi ở của Hồ Chủ tịch thoáng mát, gần dân, có đất để trồng gia, có nơi luyện tập và có suối để tắm.

Văn phòng Phủ Chủ tịch trồng được một vườn rau cải, su hào, rau muống và rau thơm. Bỗng một đêm, trâu của dân vào phá tan hết. Trời tối anh em tưởng hồ vào phá, bắn một phát súng trúng chân con trâu, lúc đó mới biết là nhầm.

Sáng dậy Hồ Chủ tịch hỏi:

- Đêm qua các chú bắn cái gì đấy?

Anh Huỳnh thưa với Bác: Cháu tưởng hồ vào vườn, đã bắn nhầm vào trâu. Bác bảo: “Chú nhìn gà hóa cuốc, con trâu hiện nay giá 200 đồng (1948) chú dắt cả trâu và tiền đền cho dân và nói Bác Hồ xin lỗi”.

Bà chủ nhà người dân tộc Sán Diêu thật thà chất phác xúc động nói: Tôi không lấy tiền đền của Bác Hồ. Khi bà mổ trâu, lại còn đem biếu cơ quan một đùi liên hoan.

Một hôm Hồ Chủ tịch đi công tác, anh em

chuẩn bị 3 con ngựa để Bác cháu cùng đi; đến nơi làm việc, anh Kháng mang 15 cân thóc ra cho ba con ngựa ăn Bác trông thấy và hỏi:

- Chú mua ở đâu?

Anh Kháng tha vớì Bác, cháu mua của dân.

Bác không nói gì. Lần sau đi công tác, Bác đề nghị đi bộ tất cả. Thương Bác vất vả, anh Kháng chuẩn bị một con ngựa để Bác cưỡi. Nói mãi Bác mới đồng ý, Bác lại nói:

- Bộ đội ở ngoài mặt trận không có gạo ăn, chúng ta phải tiết kiệm để đánh giặc. Còn con ngựa, Bác cưỡi trước, chú nào đi bộ mệt lại lên ngựa, Bác xuống đi bộ.

- Chiến dịch Điện Biên phủ thắng lợi. Bác và Chính phủ lại trở về Thủ đô. Những ngày chia tay với đồng bào trong An Toàn Khu thật vui và xúc động.

Ba chiếc thuyền nan nhỏ có mui đã chờ sẵn ở bến Bình Ca. Bác xuống thuyền xuôi về Phú Thọ. Bác ngồi ở mũi thuyền hút thuốc lá và ngắm cảnh sông Lô, trong Bác nh một lão ng.

Hôm sau Bác và đoàn thăm Đền Hùng. Bác lên đền Thượng thắp hương rồi xuống đền Giếng ở chân núi Hùng thăm anh em bộ đội về tiếp quản Thủ đô, Bác nói chuyện và dặn dò bộ đội những việc cần làm khi về Thủ đô, nhất là không được đụng đến cái kim sợi chỉ của dân và giữ nghiêm kỷ luật của bộ đội.

Trước khi ra về Bác chúc sức khỏe cả Trung đoàn và nói:

“Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Tiếng hô “Hò Chủ tịch muôn năm” vang vọng khắp khu rừng.