

KHÍT NÔNG DÂN

LIÊN KẾT LÀM ĂN

NGỌC LAN

Dối với người nông dân tinh ta, khái niệm "liên kết" để làm ăn không còn mấy xa lạ. Điểm qua một số tổ, hội, câu lạc bộ xuất hiện trong chừng mèo năm trở lại đây, có thể thấy ý tưởng liên kết làm ăn đều xuất phát từ những người nông dân ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng, vì thế họ đã tự nguyện liên kết lại với nhau để cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật, về giống vật nuôi, về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong bài viết này, xin được giới thiệu một số tổ, hội, câu lạc bộ nông dân "liên kết" ấy...

1. Từ những con hươu giống đầu tiên mà vợ chồng ông Nguyễn Viết Nghĩa ở xã Duy Ninh (Quảng Ninh) mang về từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) năm 1997, đến nay, đàn hươu của tỉnh đã lên tới hàng trăm con. Không chỉ phát triển một nghề chăn nuôi mới, ông Nghĩa còn thành lập Câu lạc bộ (CLB) nuôi hươu Quảng Ninh. Sau 8 năm thành lập, hoạt động của CLB đã vượt qua giới hạn về mặt không gian của huyện Quảng Ninh để vươn ra khắp toàn tỉnh. Hiện tại, CLB có trên 40 thành viên, trong đó huyện Quảng Ninh 20 thành viên, Lệ Thuỷ 8 thành viên, Đồng Hới 6 thành viên, Bố Trạch 6 thành viên... Một điều lạ đối với người nuôi hươu là chưa bao giờ họ tự cắt nhung hươu mà phải cậy nhờ một thành viên khác trong CLB cắt hộ. Ngày thu hoạch nhung hươu của bất kỳ một thành viên nào cũng là ngày hội ngộ CLB, khoảng cách về không gian, trừ ngoại về thời tiết chưa bao giờ là lý do cho sự vắng mặt của họ. Ông Nguyễn Viết Nghĩa ngoài trách nhiệm chủ nhiệm của một CLB, cán bộ kỹ thuật mẫn cán đối với đàn hươu của các thành viên còn là một người thu hoạch nhung hươu mát tay. Cứ độ xuân sang, ông Nghĩa lại rong ruổi từ khắp Quảng Ninh đến

Lệ Thuỷ, rồi ra tận Bố Trạch, Quảng Trạch để giúp các thành viên thu hoạch nhung hươu. Nay giờ, hươu giống và nhung hươu đang có giá trên thị trường, các thành viên trong CLB nuôi hươu Quảng Ninh nhờ thế ăn nên làm ra, có nhiều gia đình thu nhập từ 80-110 triệu đồng/năm từ nghề khá nhàn nhã này.

2. Khởi đầu với việc 7 chủ hộ nuôi trồng thuỷ sản thuộc khu vực Hói Hà đứng ra thành lập tổ tự quản vào năm 2003, đến nay, xã Hàm Ninh (Quảng Ninh) đã có trên 50 thành viên sinh hoạt trong 3 Chi hội quản lý cộng đồng nuôi trồng thuỷ sản. Khi tham gia tổ cộng đồng, các thành viên đều cam kết thực hiện đúng quy ước bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản một cách bền vững; hỗ trợ nhau trong các khâu kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm có giá trị cao, sạch, không chứa dư lượng hoá chất, thuốc kháng sinh trong diện cấm và tổ chức tiêu thụ sản phẩm khi thu hoạch. Bên cạnh đó, các thành viên còn thoả thuận với nhau một nội dung gần như cơ chế tự bảo hiểm, đó là việc dùng khoản phí 100.000 đồng/năm và quỹ hội 20.000 đồng/20 triệu đồng doanh thu để hỗ trợ rủi ro cho các hộ nuôi tôm.

Văn bản cam kết giữa các hộ cũng là bản quy định những điều không được làm trong quá trình nuôi tôm tại đây và các thành viên có nghĩa vụ, trách nhiệm cùng nhau thực hiện. Chính vì thế, nhiều năm qua Hói Hà được coi là vùng nuôi tôm rất ít xảy ra dịch bệnh. Qua cách làm của Hói Hà, đã có nhiều chủ trang trại nuôi tôm, tổ hợp tác nuôi thuỷ sản trong tỉnh đến học hỏi để thực hiện cơ chế tự bảo hiểm rủi ro do thiên tai, dịch bệnh.

3. Cuối năm 2006, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh và anh Hoàng Đình Y ở xã Tây Trạch (Bố Trạch) thành lập CLB chăn nuôi trang trại Bố Trạch với ý tưởng ban đầu là hỗ trợ thông tin về khâu tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện. Với tư cách chủ nhiệm CLB và có vốn, chị Hạnh đã hỗ trợ cho các hội viên vay vốn lãi suất thấp, để nuôi lợn, trường hợp hội viên gặp rủi ro trong sản xuất còn được CLB hỗ trợ lợn giống và thức ăn để khôi phục sản xuất. Nhiều hội viên gặp khó khăn còn được vợ chồng chị Hạnh cho mua nợ thức ăn đến lúc bán lợn mới thanh toán. Có tháng

cao điểm, đại lý của chị cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài CLB nợ tiền thức ăn đến 3 tỷ đồng mà không tính lãi. Vì vậy, khi mới thành lập, CLB chỉ có 15 thành viên nhưng đến nay đã có 65 hộ chăn nuôi tham gia. Sở dĩ nông dân tham gia CLB ngày càng đông vì họ đã nhận thấy được những lợi ích thiết thực khi làm thành viên của tổ chức tự nguyện này. Nhiều hộ nông dân rất có "máu" làm ăn lớn nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, khi vào CLB những vấn đề trên đều được đảm bảo. Có những người như chị Hoàng Thị

Nhi ở xã Vạn Trạch, chị Nguyễn Thị Bình ở xã Lâm Trạch trước đây chỉ nuôi mỗi năm vài chục con lợn đã lo toát mồ hôi thì bây giờ vào CLB đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, nuôi mỗi lứa trên 100 con và mỗi năm nuôi 3-4 lứa. Nhiều thành viên nhờ đầu tư làm ăn lớn đã trở nên giàu có. Riêng gia đình chị Hạnh đến nay đã có vốn trên 4 tỷ đồng, mỗi năm thu lãi hơn 400 triệu đồng. Theo chị Hạnh, mặc dù mang tên CLB chăn nuôi trang trại Bố Trạch nhưng CLB không chỉ kết nạp những hộ chăn nuôi lớn theo mô hình trang trại



Ông Nguyễn Viết Nghĩa - Chủ nhiệm CLB nuôi hươu Quảng Ninh

mà còn kết nạp nhiều người chăn nuôi quy mô hộ gia đình, miễn là họ thấy lợi ích khi vào CLB và chung tay xây dựng tổ chức ngày càng phát triển, trở thành chỗ dựa tin cậy cho người nông dân.

Nếu điểm cụ thể, sẽ còn có rất nhiều tổ, hội, CLB do người nông dân đứng ra thành lập mà mục tiêu là cùng hỗ trợ nhau trong việc phát triển sản xuất. Đây là sự tất yếu để phát triển sản xuất trong thực tế xây dựng nông nghiệp nông thôn hiện nay ở tỉnh ta.

N.L