

## BÁC HỒ VỚI VẤN ĐỀ

## BÌNH ĐẲNG GIỚI

NGUYỄN NGỌC CẦU



**T**rong thời kỳ hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ không chỉ nổi tiếng với những lời tố cáo bóc lột, đòi quyền tự do dân tộc, mà còn được biết đến như một người luôn đấu tranh vì quyền lợi của người phụ nữ. Đặc biệt Người quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đưa thân phận người phụ nữ Việt Nam từ cảnh lầm than khổ cực, bị khinh bỉ và đối xử thậm tệ thành người công dân có đầy đủ quyền, nghĩa vụ, vai trò xã hội bình đẳng với nam giới. Người phê phán một bộ phận nhân dân chưa hiểu đúng sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Giải phóng phụ nữ theo Người không chỉ là “hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà; hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát, mà phải có sự phân công, sắp xếp lại lao động của toàn xã hội, để phụ nữ tham gia vào các công việc, ngành nghề như nam giới”.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh rằng phụ nữ Việt Nam có truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất chống kẻ thù xâm lược, trong đó không thể không nhắc

đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu... đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong tác phẩm Lịch sử nước ta, Hồ Chí Minh viết: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Đánh Đông dẹp Bắc làm gương để đời”.

Người rất cảm kích những tấm gương ngoan cường của phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc như các chị: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Út Tịch, Nguyễn Thị Định, Tạ Thị Kiều... những người đã góp phần to lớn vào lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc. Người đánh giá rất cao tinh thần nghị lực của mẹ, các chị, những người đã hy sinh tình riêng động viên các con tòng quân chiến đấu, còn bản thân mình trở thành cơ sở trung kiên của cách mạng, một lòng trung thành, che dấu bảo vệ cán bộ. Trong thư gửi phụ nữ ngày 8/3/1952, Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng. Các bà mẹ chiến sỹ và các chị em giúp thương binh đã hòa lẫn lòng yêu nước, yêu con, yêu chiến sỹ thành một mối thương yêu không bờ bến mà giúp đỡ chiến sỹ và chăm sóc thương binh như con em ruột thịt của mình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giải phóng phụ nữ vừa là nhiệm vụ, vừa là yêu cầu của cách mạng Việt Nam: “Nói phụ nữ là nói phần nửa của xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng CNXH chỉ một nửa”.

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại quyền lợi tự do, bình đẳng cho mọi người dân Việt Nam, trong đó có phụ nữ. Người chú trọng tới việc xác lập và đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ. Theo Người, cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ là “Một cuộc cách mạng khá to và khó vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội. Vì không thể dùng vũ lực mà tranh đấu”.

(Xem tiếp trang 50)



# **BÁC HỒ VỚI...** (Tiếp theo trang 47)

Luật Hôn nhân và Gia đình là một cuộc cách mạng thuộc bộ phận của cách mạng XHCN nhằm giải phóng phụ nữ, đồng thời tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kịch liệt lên án việc đánh đập người phụ nữ vì đó là những hành vi vi phạm pháp luật. Để ngăn ngừa những hành động đó, Người đề nghị: Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phải phụ trách tuyên truyền một cách rộng khắp và bền bỉ cho mỗi gia đình hiểu rõ pháp luật Nhà nước và thấm nhuần đạo đức xã hội. Bà con trong làng xóm và trong hàng phố phải có trách nhiệm ngăn ngừa không để những việc phạm pháp như vậy xảy ra. Bản thân chị em phụ nữ phải có ý thức tự cường, tự lập, phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với những người đã được giáo dục khuyên răn mà vẫn không sửa đổi thì chính quyền cần phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm chỉnh.

Bất cứ trong hoàn cảnh nào thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho người phụ nữ Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, trong đó Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Phát huy vai trò của mình, phụ nữ Việt Nam ngày nay không những kế thừa có hiệu quả truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, xã hội. Nhiều chị hiện đang nắm giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Họ đều là những tấm gương điển hình cho phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” rất đáng biểu dương, trong đó không thể không nhắc đến những cái tên tiêu biểu như Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Doan...

Để chứng tỏ vị thế quan trọng của mình, phụ nữ Việt Nam vẫn đang ra sức nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

N.N.C